



NIEUWSBRIEF 27 februari 2022

Kerkdienst om 10:00 uur in Zeddam en zal voorgaan:

ds. D.Bos, uit Doetinchem

Thema: Leven is keuzes maken!

Toelichting: Iedereen maakt het wel eens mee dat je tegen grenzen aanloopt. Dat je wel eens denkt: ben ik op de goede weg met waar ik mee bezig ben. En dan hoor je vaak: ik neem een sabbatical. En mensen boeken een reis om tot zichzelf te komen. Zondag maken we zo'n reis en die zal indruk maken. Wellicht helderheid verschaffen.

Lied 287:1,(2,5)

Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede;
Wie in voor- of tegenspoed
Zegen zoekt, mag binnen treden
Bij de Heer zijn wij hier thuis
Kind aan huis.

Schriftlezingen: Matteüs 3:16 t/m H4:11

Geen beperkende maatregelen meer!

Vanaf vrijdag 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk leven. Het moderamen stemt hiermee in met het advies van de PKN van 16 februari jl. Dit betekent concreet dat u zich niet meer op hoeft te geven voor de kerkdienst en dat ook de 1,5 meter vervalt. Wel willen we rekening houden met mensen voor wie de versoepelingen misschien te snel gaan of voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De achterste rijen van de kerk reserveren we voor mensen die nog wel graag afstand houden. En mocht u het zelf prettig vinden om bijv. een mondkapje te dragen dan kan dat natuurlijk ook. We hopen ook dat het koffiedrinken zo snel mogelijk zal worden hervat, maar dat doen we in overleg met de koffieschenkers. Houd de nieuwsbrief, website of de mededelingen in de kerkdienst goed in de gaten. We zijn blij dat we elkaar op deze manier weer als geloofsgemeenschap kunnen ontmoeten!
Het moderamen.

Wereldgebedsdag

Vrijdag 4 maart, om 14:30 uur in de protestantse kerk van Zeddam vieren we in oecumenisch verband de Wereldgebedsdag. Dit jaar is het thema 'Gods belofte'. De liturgie die we zullen volgen is voorbereid door kerken in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het thema.

Na de viering komen we samen in het Imminkhuis voor ontmoeting en onder het genot van een Engelse lekkernij.

Aanmelden autodienst:

Als u gebruik wilt maken van de autodienst, wilt u dan de dienstdoende 'chauffeur' bellen op: **vrijdagavond na 19:00 uur?**

Bloemengroet:

De bloemen gingen afgelopen zondag 13 februari met een groet van onze gemeente naar;

- Martin en Ans de Kruijf uit Lengel.
- Riet Nikkels uit Kilder.

Collecten:

- Wereld Gebedsdag

De wereld biddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.

- Erediensten en kerkelijke gebouwen.

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71

T.n.v. C.v.K. Prot Gem. 's-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda:

- Woensdag 2 mrt. Start 40-dagentijd, as-woensdag avondgebed Klavertje 4 om 19:30 uur in Genderingen.
- Donderdag 3 mrt. Pauzeren op de berg des Heren in 's Heerenberg 10-13:00 uur
- Donderdag 3 mrt. Quilten 9:00-12:00 uur in het Imminkhuis.
- Vrijdag 4 mrt. Wereldgebedsdag 14:30 uur.
- Zondag 6 mrt. 10:00 uur Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in 's-Heerenberg.



Veertig dagen met Johannes

Vorig jaar hebben ongeveer tien gemeenteleden in de veertigdagentijd het Marcus Evangelie doorgespit. Vanuit de "Kring zonder de naam" (45-) kwam de vraag om dat dit jaar weer te doen met een ander Evangelie.

Wie zou daar nog meer belangstelling voor hebben?

Reageer dan op deze oproep!

Dit jaar volgen we in de kerk (voornamelijk) lezingen uit Johannes, dus mijn voorstel is om dan dit keer het Johannes Evangelie door te nemen.

De veertigdagentijd begint op 2 maart met Aswoensdag en eindigt op 17 april met Pasen.

Voor het 'samengevoel' zou het mooi zijn om in deze periode drie contactmomenten te hebben via de mail (maar je kunt ook met iemand afspreken natuurlijk):

Aan het begin (rond 2 maart): wat motiveert je om mee te doen?

Halverwege (rond 23 maart): wat is jouw grootste ontdekking tot nog toe? (over het Evangelie, jezelf of een combinatie van beiden)

Aan het eind (rond 17 april): wat heeft jou het meest geraakt in het Johannes Evangelie?

Graag hoor ik wie de veertigdagen uitdaging (weer) aandurft. Begin volgende week stuur ik dan alle deelnemers een mail, dus graag jullie reactie uiterlijk maandag 28 feb.

Hartelijke groet, ds. Henriëtte Nieuwenhuis